

SØDE PIGER MED CHARME,
Det er det der ska'til.
Dejlige kvinder med varme,
Det er det der ska'til.
Flotte ben og så barme,
Det er det der ska'til.
Men, ih hvor De snører os
 hvergang De vil,
Det er det der ska'til.



Alle går rundt og forelsker sig,
hjerterne banker på alfarvej.
Hele verden bli'r ung endnu en gang
og synger vårens sang,
som den har gjort det li' fra Arilds dage.
Hvad der end sker på Guds grønne jord,
hjertet har altid det sidste ord.
Og når våren er inde,
vandrør han hen til hende
og forelsker sig.



1
EN SMULE VISEVERSESANG SAMMENSAT
I ANLEDNING AF
SUPER-LEIF'S FØDSELSDAG.

2
Det er Dig jeg kan li',
giv mig lov til at fri,
ANNE-MARI.

Jeg skal gå klokken ni,
så er alting forbi,
ANNE-MARI.

Så længe vi sejler, jeg længes min ven,
og når vi er hjemme, Du har mig igen.

Du er mit sværmeri,
det er Dig jeg ka'li,
ANNE-MARI.



3
Vi kommer li' fra Svendborg av',
Go-daw, go-daw, go-daw.

Der har vi ingen kissejaw,
Go-daw, go-daw, go-daw.

Se pigen hun er fuld af sjov,
og natten er vor egn!

Så ses vi bag de levende hegn,
Go-daw, go-daw, go-daw-

4
En lille pige i flade sko,
hun har kuløren, og den er go!

Den smitter ikke af, nej, nej, den sidder fast,
den stammer nemlig ikke fra en pudderkvast.

Og hendes rødme er ikke "rouge",
hun ta'r hver morgen den kolde douche,
hun er naturlig, det kan De tro,
en lille pige i flade sko

Din mund siger "nej, nej"
Dine øjne siger "ja",
når jeg ser Dig og be'r Dig,
gi' mig det jeg helst vil ha'.

Du skulle lære at være min kære en dag,
Din mund siger "nej, nej",
Dine øjne siger "ja".

5

6

Gå med i Lunden,
 så spidser vi munden,
 og fløjter den gamle sang om kærlighed.
 Lad skoven skælve,
 og klokken slå ell've,
 og månen og mælkevejen drysse ned.
 Vi er kun Dig og mig, mig og Dig,
 til at gå i takt,
 og hvis Du klemmer mig, glemmer jeg,
 hvad mor har sagt.
 Gå med i Lunden,
 så spidser vi munden,
 og fløjter den gamle sang om kærlighed.

7.



I den lille have i Pilealle',
 sad vi i et lysthus og drak en kop te,
 vi sang duet mens myggesværmen,
 dansed' ballet på lampeskærmen.
 Vore læber mødtes i ny og i næ,
 og fra det gamle æbletræ,
 blomsterne dryssed' på bordet som sne.
 I den lille have i Pilealle'.

8



9

To røde roser, et kys min ven,
 det er en hilsen, der går igen.
 Min bedstefar har sagt, han aldrig tro'de,
 at den metode, den gik af mode.
 En lille pige bli'r aldrig ked
 af smukke blomster og kærlighed,
 de røde roser en morgenstund,
 det lille kys på den røde mund.



10

Toner fra himlen de kommer fra Dig,
 toner fra himlen de gælder kun mig.
 Hvorhen min vej mig fører,
 ved jeg hvergang jeg hører,
 toner fra himlen, at så er Du min endnu

11

En skål for den mø i blufærdige vår.
 Skål for den gamle matrone.
 Skål for den tøs, som Gud Amor forstår.
 Skål for den ærbare kone.
 Tag dit glas min ven, tag dit glas min ven,
 drik din piges skål, hver munter svend.
 Se, hun smiler til dit fulde bæger hen,
 se hun smiler til dit fulde bæger hen.

